



WORKSHOP IN DE BIB TE LONDERZEEL MET ALS THEMA AFRIKA OP VRIJDAG 7 AUGUSTUS 2015

We werden superenthousiast ontvangen door een heel team in de bibliotheek in londerzeel buiten de openingsuren.

Je kan foto's terugvinden op facebook...

<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.895862633841095.1073741856.156056891155010&type=3>

In kleine groepjes konden we er deelnemen aan de verschillende workshops:

* Afrikaanse kunst: . maskers maken.

* Afrikaanse muziek: .zelf een regenkoker in elkaar knutselen.

.leren ritmisch drummen en optreden.

*Afrikaans eten: .couscous proeven

*Verhaal : . aan de hand van een verteltheater (Kamishibai) kijken en luisteren we naar het verhaal over Raf de giraf die naar Afrika vertrekt.

We maakten nadien een spetterend vuurwerk met onze kinderen om het bib-team te bedanken.

Enkele reacties van **de kinderen zelf** bij het napraten over de activiteit op onze Zonzolder:

. "Het trommelen was leuk en daarbij de show stelen was super. Ik voel me sexy als ik drum euh dans".

. "Het verhaal was heel mooi, zelf het *schudding* maken en ons nadoen bij het trommelen was plezant".

. "Ik vond de couscous heel vies".

. "Ik smulde 5 porties couscous".

. "De couscous was lekker maar de groenten niet".